

ΘΑ ΧΕ@@@ΜΕ ΣΤΟ ΤΑΛΗΡΟ, ΚΥΡΙΕ ΛΑΦΑΖΑΝΗ

Της Έλενας Ακρίτα

Κύριε Λαφαζάνη κι οι υπόλοιποι της Αριστερής πλατφόρμας, Κατ' αρχάς να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς για τις άοκνες προσπάθειες σας να βρείτε εναλλακτικές λύσεις για να επιβιώσει αυτή η χρεοκοπημένη χώρα. Δεύτερον, να σας εκφράσουμε την βαθιά ευγνωμοσύνη μας για τις σούπερ εναλλακτικές που βρήκατε. Προφανώς. Προφανέστατα. Έτσι μας είπατε τουλάχιστον: «Εναλλακτικές υπάρχουν.» (Όπως: Λεφτά υπάρχουν.) Άρα το λύσαμε το θεματάκι. Το 'χουμε εμείς αυτό τώρα. Στο τσεπάκι μας. Δεν έχουμε ανάγκη κανέναν κερατά: Κάποια κρυφή και μυστηριώδης χρηματοδοτική πηγή έχει ήδη δεσμευτεί ότι, οσονούπω θα κολυμπάμε στο χρήμα. Εν ολίγοις, θα χεστούμε στο τάλιρο, κύριε Λαφαζάνη. Ασχέτως που δεν μας λέτε ακόμα λεπτομέρειες... Έτσι για να κορυφωθεί το σασπένς, πριν κάνουμε μπρέικ για διαφημίσεις. Δεν θέλω να σας πιέσω, πάρτε τον χρόνο σας, δε μας κυνηγάει κανείς. Οκ, μπορεί οι τράπεζες να είναι κλειστές αλλά καλή καρδιά μωρέ. Όλο και κάποιο χρυσό δόντι μας περισσεύει ν' ακουμπήσουμε στα ενεχυροδανειστήρια του Ριχάρδου. Χαλαρά δε λέω, κύριε Λαφαζάνη μου - αλλά στο περίπου για πότε το υπολογίζετε; Πότε λέτε να μας 'ξεφανερώσετε' αυτή τη γαμάτη εναλλακτική που θα μας βγάλει απ' το οικονομικό αδιέξοδο; ΠΟτε; ΠοΤΕ; Κι επειδή επικαλείστε το ΟΧΙ... Σας έχω νέα, κύριε Λαφαζάνη. Το ΟΧΙ δεν το φέρατε προίκα απ' το σπίτι σας. Δεν το κέντησε πανωσέντονο με τα αρχικά σας η μανούλα σας. Το ΟΧΙ δικό μας είναι και δεν το εκποιούμε. Ούτε σε σας, ούτε σε κανέναν. Αν χάθηκε η μάχη; Ναι, χάθηκε η μάχη. Αλλά τουλάχιστον δόθηκε η μάχη. Κάποιος την έδωσε την μάχη αυτή. Κι αυτός ο 'κάποιος' δεν ήσασταν ούτε εσείς, ούτε ο Στρατούλης, ούτε οι αριστερές πλατφόρμες, κύριε Λαφαζάνη. Ο Τσίπρας την έδωσε. Κι ο Τσίπρας σηκώνει την ευθύνη στους ώμους του. Εσείς απλώς παρακολουθούσατε αμέτοχος. Ή όχι; Ή δουλεύατε ακούραστα για την εναλλακτική λύση; Την οποία και βρήκατε, απ' ό,τι μας είπατε. Συγχαρητήρια βρε. Θερμά. Μια ερωτησούλα μόνο, αν δεν σας κάνει κόπο. Έξη μήνες τώρα το επτασφράγιστο σας μυστικό, καλή μου κοντέσα Βαλέραϊνα, γιατί δεν το μοιράζεστε μαζί μας - να φύγει κι ένα βάρος από πάνω σας; Όλο αυτό τον καιρό που έλιωνε η διαπραγματευτική ομάδα γιατί δεν τους λέγατε «μπάστα, παιδιάς, εδώ χρήμα ζεστό και τραγανό απ' το φούρνο»; Γιατί - δεν μπορεί - το είπατε στον Πρωθυπουργό; Προφανώς και το είπατε στον Πρωθυπουργό. Ως οφείλατε, άλλωστε! Τότε όμως, βοηθήστε μας να καταλάβουμε: Γιατί, κύριε Λαφαζάνη μου, ξεροστάλιαζε ο άνθρωπος στις Βρυξέλλες στου τραπεζιού τη γωνίτσα σαν τον λεπρό; Αφού ο Τσίπρας ήξερε την εναλλακτική με τον πακτωλό χρημάτων, γιατί τσάκισε και τον τσάκισαν 17 ώρες ασταμάτητα; Γιατί έβγαλε έρπη; Γιατί έφαγε στη μάπα όλη την σκατίλα

της κεφαλαιοκρατικής ολιγαρχίας; Γιατί υπέστη τα μαρτύρια του Ταντάλου; Γιατί, κύριε Λαφαζάνη, δεν τους τράβαγε μια μούντζα ξεγυρισμένη να παν στον διάολο κι ακόμα παραπέρα; Αφού σίγουρα ήξερε την εναλλακτική σας, γιατί δεν τα βρόνταγε να πάρει την αξιοπρέπεια του - και την δική μας - και να φύγει; Ακόμα και τώρα, ακόμα και σήμερα, ακόμα κι αυτή τη στιγμή: Ποια είναι η εναλλακτική, κύριε Λαφαζάνη; Τι περιμένετε για να μας την πείτε, κύριε Λαφαζάνη; Γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε χωρίς να ανοίξετε το στοματάκι σας, κύριε Λαφαζάνη; Ποιο ήταν το plan B σας, κύριε Λαφαζάνη; Μήπως το plan B σας ήταν ότι δεν είχατε plan B; Πέσαν οι μάσκες, κύριοι της αριστερής πλατφόρμας. Κι αποδείχτηκε περίτρανα αυτό που δεν θέλαμε να πιστέψουμε: Πως οι δικοί σας τζάμπα μάγκες δεν διαφέρουν σε τίποτα με αυτούς του ΚΚΕ. Σε τίποτα απολύτως. Πέσαν οι μάσκες, πέσαν τα προσωπεία... Μείνανε τα πρόσωπα. Πρόσωπα που ζητούν συγγραφέα. Αλλά δεν θα τον βρουν. Ποτέ. Γιατί κανένας συγγραφέας δεν εμπνέεται από μια 'εκ του ασφαλούς' υστεροφημία. Πέσαν οι μάσκες, πέσαν τα προσωπεία... Μείνανε τα πρόσωπα. Πρόσωπα που ζητούν συγγραφέα... Αλλά δεν θα τον βρουν ποτέ.