

Το σχολείο της Τσουρίλας

Απόσπασμα από το βιβλίο του Χρήστου Ράπτη "Από την Τσουρίλα το 1912"

Το κτίριο που στεγαζόταν το Δημοτικό σχολείο, ήταν μια αίθουσα 5 μέτρα επί 3, εκεί στριμωχνόμασαν 40-50 μαθητές. Στη μέση, μια σόμπα έκοβε το κρύο του χειμώνα στις ώρες της διδασκαλίας. Τα ξύλα τα πηγαίναμε εμείς, ένα κουτσουράκι το πρωί και ένα το απόγευμα. Είχε δυο μεγάλα παράθυρα δυτικά που έβλεπαν προς τα μποστάνια του χωριού και τον ποταμό Καλαμά που κυλούσε τα ολοκάθαρα τότε νερά του προς το Ιόνιο Πέλαγος. Δυο άλλα παράθυρα έβλεπαν τον κοινό αυλόγυρο σχολείου και εκκλησίας και τέλος ένα άλλο μικρό παραθυράκι φώτιζε την αίθουσα από τα νότια, ήταν αυτό που κόντεψε να μου κοστίσει το κόψιμο των δαχτύλων μου. Το κτίριο αυτό, όπως ακριβώς το περιγράφω, σώζεται μέχρι σήμερα και χρησιμοποιείται σαν καφεπαντοπωλείο του χωριού. Το χαγιάτι της εκκλησίας του Αϊ Γιώργη φιλοξενούσε τους μαθητές από τη Βρυσσούλα τις ώρες της μεσημεριανής ανάπαυλας. Εκεί στα πέτρινα πεζούλια, έτρωγαν το μεσημεριανό τους κολατσιό, περιμένοντας το χτύπημα της καμπάνας για να αρχίσουν τα απογευματινά μαθήματα. Πάντα λυπόμουν αυτά τα παιδιά, βλέποντας τα να τουρτουρίζουν μέσα στο κρύο του χειμώνα, εκεί στο πλακόστρωτο της εκκλησίας, μέσα στο χαγιάτι που ήταν ανοιχτό στους αέρηδες.

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΤΣΟΥΡΙΛΑΣ

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator

Παρασκευή, 09 Δεκέμβριος 2016 18:48 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 09 Δεκέμβριος 2016 19:02



ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΤΣΟΥΡΙΛΑΣ

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator

Παρασκευή, 09 Δεκέμβριος 2016 18:48 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 09 Δεκέμβριος 2016 19:02

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Παρασκευή, 09 Δεκέμβριος 2016 18:48 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 09 Δεκέμβριος 2016 19:02